

# De geest van Izebel

Koningin Izebel, de vrouw van de zeer goddeloze koning Achab, had zeer veel invloed tijdens deze periode, waarin ook de profeet Elia krachtig door God gebruikt werd, om haar macht te verbreken en het volk, dat diep in zonde en afgoderij leefde, weer terug tot God te brengen. Hoe machtiger de boze zich openbaart, hoe krachtiger de Geest van God zich daartegenover opstelt. Elia demonstreerde de kracht van God op de Karmel boven die van de valse profeten, waardoor het volk de Naam van God verheerlijkte en uitriep: **De Here, die is God! De Here, die is God!**

Ook wij leven nu in een tijd waarin de zonde hoogtij viert en de duisternis het voor het zeggen lijkt te hebben. Maar God zal daar Elia's tegenover stellen die de kracht van deze machten zal verbreken en het volk weer terug naar God zullen brengen.

De oorspronkelijke Izebel was de dochter van een heidense koning, die zijn eigen broer had vermoord om hem de kroon afhandig te maken. Hij was ook de hogepriester van Sidon. Izebel moet zijn opgevoed als een volgeling van de godin Asjéra (of *Astoret, de gruwel der Sidoniërs*. 2Kon.23:13) Astoret was de seksuele partner van Baäl en de godin van de liefde, vruchtbaarheid, sex, oorlog en losbandigheid in het Kanaänitische geloof en leven. Kinderoffers, prostitutie van jonge meisjes en homosexualiteit werden bedreven als onderdeel van de rituelen bij hun heiligdommen op de hoge plaatsen.

*Asjéra* – brengt scheiding, altijd strijd.

Obadja – had profeten verborgen, 50 x 50. De geest van Izebel scheidt profeten af, doodt hen.

1Kon.18:19 Er waren 400 valse profeten die aten van de tafel van Izebel. Iets wat je eet, neem je op in het inwendige. Valse woorden die je hoort, neem je op en beweegt je in vervalsing, in verkeerd onderwijs. Diegenen die van de tafel van Izebel eten, handelen allen op dezelfde manier. Ze bedienen op dezelfde wijze, ze praten hetzelfde, ze bidden hetzelfde, of ze bidden niet meer. Deze geest zorgt ervoor dat mensen marionetten worden.

De Bijbel leert echter dat ieder zijn eigen gave heeft. Er is een vijfvoudige bediening. Niet iedereen is hetzelfde. Iedereen is anders, spreekt anders, handelt anders. Maar samen moeten zij wel een eenheid vormen in het bouwen van het huis.

De geest van Izebel had natuurlijk het meest succes bij geestelijk zwakke mensen, zoals Izebel bij Achab.

Izebel is een **controleerende geest**, zij zorgt ervoor dat iedereen doet wat zij wil, anders rekent zij met die persoon af. Zij is heel **manipulerend** en **dreigend**. Het is de geest van **sex** en **geweld** die samenwerken om iedereen te beïnvloeden en in haar macht te krijgen, met als doel om het werk van God te vernietigen. Het is een geest van **waarzeggerij**, die verwarring veroorzaakt in je denken. Dat werkt samen met Achab.

Profetie en waarzeggerij lijken veel op elkaar. Sommigen hebben een geest van waarzeggerij en denken dat ze profetisch zijn. Hun gave echter wordt in dienst van de boze gesteld, omdat hun ziel niet onderworpen is aan de wil van God. Elke voorspelling noemen ze profetie, om zich toch geestelijk voor te doen.

De geest die Izebel beheerste, is ook op dit moment werkzaam in de wereld. Het is een boze geest van verleiding en vernietiging, die actief is onder Gods volk.

Niet lang na de afschuwelijke dood van Izebel beschreef de profeet Hosea het noordelijk koninkrijk als een land, dat verontreinigd was met 'een geest van ontucht'. Hosea klaagde over de afgoderij, rituele prostitutie en seksuele immoraliteit, die op de bergen van Israël bedreven werd.

*Hosea 4:12-14 Mijn volk raadpleegt zijn hout, en zijn staf moet het voorlichten. Want een geest van ontucht doet hen dwalen, zodat zij zich in ontucht aan hun God onttrekken. Op de toppen der bergen slachten zij offers en op de heuvelen ontsteken zij die, onder eik, populier en terebint, omdat de schaduw ervan aangenaam is. Daarom bedrijven uw dochters ontucht en plegen uw schoondochters overspel. Ik zal aan uw dochters de ontucht niet bezoeken, die zij bedrijven, noch aan uw schoondochters het overspel dat zij plegen. Want zij zelf zonderen zich af met hoeren, en brengen offers met aan ontucht gewijden. Zo komt het volk dat geen inzicht heeft, ten val.*

De geest van Izebel is nog steeds duidelijk zichtbaar in het hedendaagse Israël. **Ontucht** onder de Israëlische jeugd is een geaccepteerd verschijnsel bij de meeste wereldse joodse ouders. Veel Israëlische ouders laten hun tieners de gehele nacht uitgaan, omdat ze weten, dat ze na de middelbare school allemaal (jongens en meisjes) in dienst moeten. De gedachtengang is: "Laat ze maar feestvieren; het leger zal ze straks wel discipline bijbrengen".

Eén van de rampzalige gevolgen van deze ongeremde sex, is het feit dat Israël een van de hoogste percentages **abortussen** ter wereld heeft. Er vinden ongeveer 60.000 abortussen plaats per jaar, d.w.z. bijna één op elke twee levend geboren baby's.

Sinds 1948 zijn er 1,5 miljoen abortussen geweest: hetzelfde aantal kinderen dat in de Holocaust werd vermoord. We hebben dus nu te maken met een abortusholocaust. Elke week worden er driehonderd Israëlische kinderen afgeslacht in de ziekenhuizen en klinieken in het gebied rondom de berg Karmel.

Het Israëlische leger stelt aan vrouwelijke soldaten tijdens hun tweejarige dienstplicht twee **gratis abortussen** beschikbaar. Het kinderoffer, dat God al zo verschrikkelijk haatte in de dagen van Izebel, heeft tegenwoordig nog ergere vormen aangenomen.

*Jer. 19:3-5 Hoort het woord des HEREN, gij koningen van Juda en gij inwoners van Jeruzalem. Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: zie, Ik breng rampspoed over deze plaats, waardoor ieder die ervan hoort, de oren tuiten zullen, omdat zij Mij verlaten, deze plaats ontwijdt, en daar voor andere goden die zij niet gekend hebben, offers hebben ontstoken, zij, hun vaders en de koningen van Juda; en zij deze plaats met het bloed van onschuldigen hebben vervuld, en zij de hoogten van de Baäl gebouwd hebben om hun kinderen als brandoffers voor de Baäl met vuur te verbranden, iets wat Ik niet geboden noch uitgesproken heb en wat Mij niet in de zin is gekomen.*

Izebel trouwde met de koning van Israël en eigende zich het gezag toe over het volk van God. Achab werd een deelnemer aan de hoerij door het proces dat in het Nieuwe Testament wordt beschreven:

*1Cor.6:16 Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam (met haar) is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn.*

Izebel hunkerde naar gezag en macht. Om dat doel te bereiken trouwde ze met koning Achab en roeide vervolgens systematisch de profeten van God uit. **Vernietiging door verleiding** was haar methode. Zij stelde zichzelf aan als de beschermvrouwe en leider van honderden valse profeten.

Als koningin van Israël liet ze een tempel bouwen voor haar valse goden en leidde duizenden van Gods volk in afgoderij, afval, sexuele immoraliteit en perversie. Izebel hanteerde nu eens verleiding, dan weer intimidatie. Zelfs Elia vluchtte voor haar!

Ook nu valt deze Izebelgeest de leiders aan die baanbrekend werk verrichten, om de macht over te nemen. Izebel haat het gezag van God. Ze zorgt ervoor dat het gezag ondermijnt wordt in de gemeente. Je hoeft jezelf niet meer te onderwerpen, er hoeft geen respect meer te zijn.

Iedereen moet kunnen doen wat ze willen. Dat is **losbandigheid**, terwijl ze in de macht van Izebel geraken en rebelleren tegen het gezag dat God heeft ingesteld.

De Izebelgeest is de geest van de antichrist. Deze demonische macht hoort bij wat de apostel Paulus beschrijft in Ef. 6:12 als ‘*de wereldbeheersers dezer duisternis*’.

### **De kenmerken van Izebel.**

- **Maakt Achab belachelijk.** Het leiderschap. Ze onderwerpt zich niet daaraan. Achab lag te mokken op zijn bed, terwijl Izebel hem bespote en een complot smeedde voor de moord op Naboth en de roof van zijn land en erfdeel. Izebel neemt het van Achab over. Dat is een kenmerk van haar werkwijze. Ze neemt alles over en neemt initiatief. Zo maakt ze Achab, de leider, de bediening, belachelijk. Eigenlijk zegt ze: Jij kunt er niets van, laat mij het maar doen.

*1Kon.21:7 Daarop zeide zijn vrouw Izebel tot hem: Gij oefent nu eens koninklijke macht uit over Israël! Sta op en eet, laat uw hart vrolijk zijn; **ik zal u de wijngaard van de Jizreëliet Nabot geven.***

- **Zorgt voor misleiding.** Schrijft brieven in Achabs naam en voert haar eigen plannen uit. Zij zorgt ervoor dat je de Goddelijke regels omzeilt en dat je krijgt wat je wil hebben, of wat je wil zijn.

*1Kon.21:8 Toen schreef zij brieven in naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel en zond de brieven aan de oudsten en de edelen, die bij Nabot in zijn stad woonden.*

- **Geen vreze voor God.** Na de overwinning op de Karmel kwam er een aanval, een dreigement van Izebel op Elia.

Wanneer er geen respect is voor de gave van God in iemand, en ze begrijpen niets van Goddelijke autoriteit, zullen ze de persoon proberen aan te vallen.

Mensen in de gemeente, die proberen zelf snel een bediening te zijn, omdat dat geprofeteerd is door die verkeerde geest, gaan op zoek naar promotie en erkenning en zoeken niet God. Ze willen niet hun tijd investeren in de dingen van God, ze willen niet doen wat er gezegd wordt en willen niet trouw zijn om te doen wat God gezegd heeft.

Ze denken dat ze meer zijn dan de persoon die God boven hen heeft gesteld om hen te helpen en ze willen zich daar niet aan onderwerpen. We moeten gaan zien wat Goddelijke autoriteit en Goddelijke principes zijn. Deze geest komt en valt aan.

- De geest van Izebel **haat nederigheid en zet mensen op tegen de ware bediening en tegen het Woord van God.** Deze geest haat Goddelijke autoriteit en zal zich niet daaraan onderwerpen.
- De geest van Izebel **haat gebed.**  
Het is een geest van waarzeggerij, die verwarring veroorzaakt in je denken. Dat werkt samen met Achab.

*Hand.16:16 En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht.*

Juist op dat moment, *toen wij gingen bidden*, kwam die waarzeggende geest om te intimideren, om de mensen te dwingen om te stoppen met bidden.

Veel mensen hebben in deze tijd moeite met hun gebedsleven. Soms weten ze niet hoe of wat te bidden, omdat steeds hun gedachtenleven afdwalen naar andere zaken, zodat de aandacht afgeleid wordt van het eigenlijke doel, waardoor het gebed zijn doel mist voor dat juiste doel. Het is als een pijl die afgeschoten wordt op een doel, maar door een onverwachte windvlaag van richting verandert en zijn doel mist. Dat is wanneer je verward wordt in je denken. Je gaat op een bepaald doel af en tijdens het bidden verander je van richting.

- **Bespot, heeft kritiek.**  
De Izebelgeest stuurt een boodschapper. 1Kon.19:2 Ze komen niet zelf, maar sturen meestal een ander die ze voor zichzelf gewonnen hebben.  
Het zet angst en ongelooft vrij.  
Angst = Grieks – *fobios* Tegenwoordig heb je allerlei fobies.  
Het verlamt je.  
Elia vluchtte, ging weg uit de invloedssfeer van Izebel.  
Je wil dood, slapen, opgeven, je voelt je verslagen en wordt ontmoedigd.  
Er komt twijfel en ongelooft. (Johannes de Doper, Bent U de Christus die komen zou?)

Dan komt de Engel om je goed voedsel te laten eten en verder te gaan. Je wordt opnieuw bekrachtigd door het Woord en de Heilige Geest, wat angst en depressie verdrijft.

- **Verleidt door gladde taal, door emoties.**  
Verkeerde zielsverbindingen worden geschapen.
- **Voedt geen kinderen op in discipline, maar manipuleert.**  
Natuurlijk-Geeft beloningen, cadeautjes om ze te laten gehoorzamen.  
Geestelijk-Valse profetieën (Woord van kennis of wijsheid), misleiding, om je te winnen voor die geest. Mooie beloften d.m.v. valse profetie, volkomen naar het zielsverlangen van de mens, maar niet naar de wil van God. Je wordt daardoor gebonden aan die persoon. Negatieve zielsband.
- **Heeft een verborgen agenda.** Tegen de vrucht van de bediening, het leiderschap of de leider.

- **Zij doet zich lief en aardig voor.** Ze heeft een heel lieve charismatische uitstraling. Maar zoekt de zwakke plek op en slaat dan dodelijk toe. Van het ene op het andere moment draait ze als een blad aan een boom om en toont haar ware karakter en opzet.
- **Voert valse beschuldigingen aan.** Brengt zalving, bediening, leider, leiderschap in een negatief beeld. Het is een oorlogszuchtige, jaloerse en moordende geest.
- **Start een rechtszaak met valse getuigen.** Nietswaardige lieden, onvolwassen, vleselijke christenen. Leugens worden verteld.

*1Kon.21:10 Zet voorts twee mannen tegenover hem, nietswaardige lieden, die aldus van hem moeten getuigen: gij hebt God en de koning vaarwel gezegd; voert hem dan naar buiten en stenigt hem, zodat hij sterft.*

- **Manipulatie, intimidatie en toverij** is haar manier van werken.
- **Verdraait feiten** en verspreidt gif door woorden te verdraaien en de leugen als waarheid voor te stellen.
- **Haar uiteindelijke doel is moord.** Moord van het karakter van de leider/bediening, leiderschap. Moord van de bediening, doodt de ware profeten.
- **Neemt daarna de bediening over.**

### **Izebel in de kerk.**

*Gal.3:1 O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?*

Wie heeft u betoverd, wie heeft u behekt? God wil dat wij Zijn stem kennen en opmerken! Er zijn vele stemmen in de wereld en in het Lichaam van Christus. Het is mogelijk dat er in de gemeente stemmen zijn, die niet van de Heilige Geest zijn, ook al lijken ze er veel op.

Die geest van **controle en manipulatie** heeft nauw contact met **angst**. Het kan al binnengekomen zijn in je leven voordat je gered was. Zelfs wanneer je wederom geboren bent en vervuld met de Heilige Geest, kan je functioneren vanuit deze geest, maar ook ontvankelijk zijn voor die geest. Je bent erg gevoelig voor het spreken op het zielsvlak. Voor mooie woorden die niet vanuit God zijn, maar wel valse, misleidende beloften inhouden die mensen doen dwalen en binden aan de persoon die ze uitspreekt. Zo worden mensen betoverd en dat maakt ze afkerig van de waarheid, waardoor er verdeeldheid ontstaat in de gemeente.

Jezus heeft Zijn krachtige gemeente in Tyatira ernstig gewaarschuwd voor die geest, n.l. een vrouw, die Hij Izebel noemde. Deze beschrijving van de Heer klinkt precies als een profielschets van de vrouw van koning Achab. Jezus, *de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam*, bindt de kerk op het hart:

*Op.2:19-23 Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste. Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En Ik heb haar*

*tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.*

Eerst zijn er lovende woorden van de Heer. Zo te zien zijn ze goed bezig en is er groei en veel activiteit. En dan komt er die **'maar'**. De gemeente accepteert die vrouw.

1. Het brengt misleiding
2. Laat valse gaven zien – valse profetie
3. Onderwijst en misleidt.

*Maar Ik heb tegen u, dat gij die vrouw Izebel laat begaan, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is.*

Daarmee probeert zij in aanzien te komen bij de mensen en kan ze zeggen: Dit zegt de Heer, terwijl het God helemaal niet is. Ze zorgt voor misleiding en manipulatie en zorgt er voor dat mensen tégen de wil van God kiezen, door de Waarheid te verdraaien.

***Ze leert mijn knechten....*** Het zijn valse leraren. Die geest trekt mensen onder zijn/haar leerstellingen, hun eigen onderwijs. Ze nemen woorden uit de Bijbel en presenteren dat op hun manier, zoals zij dat willen.

Onderwijzen – Grieks, het vormen van de wil van de leerling.

De mensen kijken zo op naar die persoon en nemen alles maar aan wat er gezegd wordt, omdat ze denken dat die persoon alles weet, omdat het zo mooi uitgelegd wordt naar jouw wil, zodat het zelfs de wil van de mensen kan vormen of veranderen.

Ze zal ook mensen verlokken tot sexuele zonde. Prostitutie, homofilie, enz. of hoererij.

***Verleiding*** van voorgangers – Vernietiging van voorganger, huwelijk en bediening. Ze houdt er van om mannen van God te vernederen en te verleiden tot overspel. Ze hunkert er naar om huwelijken te vernietigen en verwoestende echtscheidingen te veroorzaken. Izebel richt gezinnen te gronde, maar Elia herstelt ze.

***Eten van afgodenoffers.*** Compromis sluiten over het Woord van God. Verkeerd oordeel, zorgt ervoor dat mensen leringen achterna rennen die niet waar zijn. Lopen van de ene naar de andere samenkomst, naar bedieningen met grote namen. Op zich is het gaan naar een speciale bediening niet verkeerd, maar laat je leiden door de Heilige Geest en wordt niet ontrouw aan je lokale gemeente. (Joh.5:30) Raadpleeg de Heer in alles wat je doet en laat je niet verlokken door allerlei wind van leer.

***Ze weigert zich te bekeren.*** Deze geest zorgt ervoor dat de mensen geen berouw zullen hebben en zich bekeren. Er is goddelijk berouw en werelds berouw.

*Want al heb ik u door mijn brief bedroefd, ik heb er geen spijt van. Mocht ik er spijt van gehad hebben, ik zie, dat die brief u, indien al, dan toch slechts tijdelijk bedroefd heeft; thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij generlei nadeel van ons hebt geleden. Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood. 2Cor.7:8-10*

Izebel is zo'n grote bedreiging voor Gods kerk, dat Jezus zegt, dat Hij medogenloos met haar zal handelen.

*Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.*

Vervolgens wijst Jezus de bron van deze afgoderij en hoererij aan als *verborgenheden van satan* (Op.2:24). De demonische geest was losgelaten in de Kerk van Jezus Christus. Dit zijn buitengewoon ernstige woorden, vooral voor de leiders, pastors van de Kerk. Er wordt ons opgedragen Izebel niet te tolereren, aangezien zij uit is op de vernietiging van Gods volk, de bediening en het door God gestelde doel.

Elia's bediening was een bediening om het volk terug te laten keren tot de Heer. Het klaarmaken van de weg voor de Heer.

De geest van Izebel valt de echte profetische bediening aan. De profetische bediening heeft een belangrijke plaats in het klaarmaken van de weg voor de Heer. Ook Johannes de Doper, die kwam in de geest en de kracht van Elia, werd aangevallen door deze geest.

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament toont Izebel alle werken van het vlees.

*Gal.5:19-21 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.*

Deze geest manifesteert zich door mensen. Wanneer wij voortdurend toegeven aan één van deze zonden die tot gebondenheid leiden, stellen wij onszelf open voor de geest van Izebel. Deze geest is op zoek naar een plek om te wonen en wij hebben de opdracht gekregen in *Ef.4:27: Geef de duivel geen voet, geen kans.*

Wanneer wij de werken van het vlees blijven doen, zullen wij *geen deel hebben aan het Koninkrijk van God*. *Gal.5:21* En dat is het uiteindelijke doel van Izebel: de vernietiging. Wij moeten ons bekeren, de werken van het vlees afleggen en ze onder het bloed van Jezus brengen. Iemand die groeit in de vrucht van de Geest – dat is een aan Christus gelijkvormig karakter – blijft bewaard voor de geest van Izebel.

Satan was jaloers op God en probeerde Hem van de troon te stoten. Jaloersheid of begeerte is de wortel van de drang naar overheersing. Het verlangen om iets te zijn, macht te hebben en alles te bezitten. Je luistert naar niemand en doet precies wat je zelf wilt, omdat je denkt dat je zelf alle wijsheid hebt. Ze handelen vanuit de ziel.

*1Sam.15:23 Voorwaar, weerspanning is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim.*

Jacobus waarschuwde de Kerk ernstig toen hij de demonische invloed zag van afgunst en egoïsme.

*Jac.3:13-16* Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.

Tegenover afgunst en egoïsme staat wijze zachtmoedigheid. De nederigheid en zachtmoedigheid van Jezus (Matt.11:29) is hèt tegengif tegen persoonlijke ambitie.

Izebel ontferde Naboth door hem te laten vermoorden en vervolgens zijn door God gegeven erfdeel in bezit te nemen. Welke vermomming Izebel ook aanneemt, daarachter gaat altijd zelfzucht en zelfingenomenheid schuil. Iemand die met deze geest is besmet, praat altijd over zichzelf, lijken heel religieus en lijken de meest geestelijke mensen van de groep. Ze huilen vaak het eerst en beweren dat zij ‘een last van God’ hebben ontvangen. Ze beweren dat zij een speciaal werktuig in de handen van God zijn. Ze spreken valse profetieën uit en proberen op allerlei manieren in bediening te gaan, om belangrijk te zijn en te kunnen heersen.

Nadat Paulus en zijn team de eerste Europese Kerk hadden gesticht in Filippi, probeerde een slavinnetje, die door een waarzeggende geest een belangrijk deel had in de voorspoed van haar eigenaars, zich aan te sluiten bij deze beginnende gemeente. Paulus onderscheidde de demonische activiteit en wierp de waarzeggende geest uit haar.

‘Waarzeggerij’ is de vertaling van het Griekse woord ‘*python*’ – een grote slang die zijn prooi dooddrukt en laat stikken. Paulus ging de confrontatie aan met deze Izebelgeest en de Kerk werd bevrijd van demonische invloed. (Hand.16:16-18)

Heerszuchtige en intimiderende geesten kunnen alleen gebroken worden door volhardend gebed.

Deze geest werkt vaak door vrouwen, maar niet altijd. Deze vrouwen zijn vaak duidelijk met een zwakke geestelijke man getrouwd. Deze meegaande mannen worden zelden toegestaan om zelf voor hun eigen mening uit te komen.

Andere vrouwen, die diepe wonden met zich meedragen uit hun verleden van mannen of gezagsdragers, stellen zich open voor deze geest en verzetten zich tegen elke vorm van gezag, en zijn alleen uit op positie en erkenning. Veel van deze vrouwen zien zichzelf als profetisch en doen wat zij willen onder het mom van: God heeft tegen mij gezegd.

De wortel heeft meestal te maken met één of meerdere van de volgende problemen:

1. Geen man
2. Een zwakke man
3. Of een dominante man.

De wortel kan zich in de ziel van de betrokkene genesteld hebben door een pijnlijke relatie met een vader (of geen vader), echtgenoot, ex-echtgenoot of geliefde.

De oplossing begint met een wandel in oprechte bekering en vergeving. Wanneer de vrouw dit niet wil inzien, zich niet wil bekeren en niet wil loslaten en wanneer zij de persoon die haar verwond heeft niet wil vergeven, zal ze zich openstellen voor demonische activiteit.



## De deur sluiten voor Izebel.

Wanneer Gods huis op orde is, zal Hij Zijn Kerk beschermen. Hij draagt ons op om Izebel niet te tolereren. Wanneer leiders zijn aangesteld door God en de juiste positie innemen tegenover Hem, hun vrouwen en hun kinderen en hun medeleiders, zal de geest van Izebel geen toegang kunnen krijgen. Izebel viel Elia en Johannes de Doper aan, toen ze alleen waren.

Met de door God ontworpen vijfvoudige bediening, waarin leiders verantwoording tegenover elkaar afleggen, kunnen we Izebel buiten de deur houden. Ze verheugt zich over een gevallen man van God.

## Hoe te wapenen tegen de geest van Izebel?

- **Wees voorzichtig in wat je tegen anderen zegt.** De Bijbel zegt: vertrouwt niet iedere geest. (1Joh.4:1) Let op je spreken. Praat niet negatief over elkaar en luister niet naar negatief gepraat over het team of de bediening.
- **Onderscheidt wat er op je afkomt.** Zoek datgene wat er achter zit. Wat of wie is de bron? Wat is de bedoeling?  
Zij loopt eerst mee, zoekt een opening bij iemand en pas later komt haar ware aard en bedoeling aan het licht. Vaak is er dan al een ingang gevonden.
- **Reageer op een geestelijk volwassen manier.** Vanuit de Geest van God, het Woord van God. De Heilige Geest kan wachten.
- **Zoek de ware eenheid en bewaak deze.** Ga niet in op negatief gepraat over de leider, leiderschap of bediening.
- **Leg je oor niet te luister aan roddel en negatief gepraat.** Doe er niet aan mee en kap het af. Laat je niet meeslepen, ga niet meedoen, keer je er van af en leg het open naar het leiderschap, leider en/of bediening.
- **Sluit geen compromis.** Wees niet toegeeflijk naar de zonde.

## Gebedsstrategie tegen de geest van Izebel.

- **Ik breek met de geest van Achab en verwerp elke toegeeflijkheid naar de zonde in Jezus Naam.**
- **Ik herroep** elke vorm van toegeeflijkheid waardoor het kwaad in mijn leven, de gemeente, mijn gezin, mijn familie niet langer zal kunnen blijven bestaan.
- **Ik geef geen ruimte** aan de geest van Izebel, in de Naam van Jezus.
- **Ik breek** met verdeeldheid in het lichaam van Jezus en zoek de ware eenheid door het bloed van het Lam.
- **Ik belijd:** dat we één zijn in Christus Jezus.

- **Ik breek:** met elke vorm van toverij, hekserij, manipulatie en intimidatie in de Naam van Jezus.
- **Ik werp dit van mij af** in Jezus Naam. Totaal afstand doen in woord en daad!
- **Ik stel mij onder het gezag van de leider en de bediening, die Jezus Christus Heer laat zijn.**

*Psalm 91:1-2 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,  
vernacht in de schaduw des Almachtigen.  
Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting,  
mijn God, op wie ik vertrouw.*

### **Kenmerken van de volgelingen van Izebel.**

Jezus heeft ons gewaarschuwd, dat iemand met een Izebelgeest zal ‘profeteren’, en anderen zal onderwijzen, verleiden of misleiden om hem of haar te volgen. Hier zijn enkele kenmerken van degenen die zich aangetrokken voelen tot mensen met een Izebelgeest.

1. Izebels volgelingen zijn meestal, wat de Bijbel ‘dwaas’ noemt’. Door heel het boek Spreuken is dwaasheid het tegenovergestelde van wijsheid.

*Spr.13:20 Die met de wijzen omgaat, zal wijs worden; maar die de metgezel der zotten is,  
zal verbroken worden.*

2. Een verwond persoon, die verlangt naar emotionele afhankelijkheid is een prooi voor Izebel. Wanneer de relatie groeit, zal de afhankelijkheid blijven. De volgeling zal naar haar leider of gebedspartner gaan en niet naar God. Izebels maken discipelen voor zichzelf, niet voor God.
3. Mensen die beheerst worden door angst kunnen zich aangetrokken voelen tot een persoon met een Izebelgeest. Vrees voor mensen en angst voor het nemen van beslissingen zijn kenmerken van sommige van haar volgelingen. De persoon met een Izebelgeest lijkt geestelijk sterk en kan zelfs intimiderend overkomen bij een angstig iemand.

*Spr.29:25 Vrees voor mensen spant een strik,  
maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.*

Jezus heeft gezegd, dat de mensen die haar zullen volgen, er ellendig aan toe zullen zijn en ‘grote verdrukking’ zullen meemaken, tenzij ze zich van hun werken bekeren. (Op.2:22)  
‘Verdrukking’ betekent geplet of verpletterd worden zoals druiven in de wijnpers.

De gevolgen van de invloed van een Izebelgeest zullen druk, verdrukking, stress, verdriet, tegenslag, onverklaarbare ziekte en beproevingen zijn. Dit is een ernstige waarschuwing van Jezus. Haar uiteindelijke doel is de door God uitgekozen leiders. Deze geest haat profeten en Godvrezende voorgangers.

John Paul Jackson schrijft: Elke kerk, die een profetische bediening heeft, krijgt te maken met de Izebelgeest, aangezien deze demonische geest de profetische gaven en roeping van God na-aapt. De namaak volgt altijd het ware. Izebel zal zich altijd verzetten tegen Gods profeten. Ze heeft dat gedaan in de tijd van Elia en ze doet het vandaag nog steeds.

## **Geef mij het hoofd van Johannes de Doper.**

De demonische geest die Herodias aanzette tot de moord op Johannes de Doper, was de geest van Izebel. (Matt.14:1-12)

Herodes had de geest van een Achab; en Johannes kwam in de geest en de kracht van Elia. Herodes leefde in Galilea openlijk in overspel met Herodias, de vrouw van zijn broer. Ze was bovendien een nicht van Herodes.

De profeet Johannes sprak de koning aan over zijn overspelige, incestueuze relatie en Herodes liet de profeet gevangen zetten. Profeten confronteren mensen met hun zonden, opdat ze zich zullen bekeren en in de gunst van God terug zullen keren. Toen Herodes op zijn verjaardag dronken werd, gebruikte Herodias haar eigen dochter Salomé als aas om haar zwakke, door lust beheerste, Achab-achtige geliefde in de val te lokken. Hij gaf toe aan haar verlangens, zonder nee te kunnen zeggen. Herodias kreeg wat zij wilde – de weerzinwekkende dood van de profeet, die haar greep naar de macht in de weg wilde staan.

Izebel wil het hoofd van Gods leiders op een schotel.

## **Izebel zaait verwarring.**

Wij dienen een God van orde en daarom zal het demonische altijd proberen om verwarring te zaaien in een poging verdeeldheid te brengen tussen Gods leiders en Zijn volk. Er komt verwarring wanneer leiders compromis sluiten om de vrede te bewaren of omdat ze de mensen niet durven aanspreken vanwege vriendschappen of voor de gevolgen in de gemeente. ‘Sentimentele broederliefde’ is het recept voor een ramp.

Jezus heeft gezegd dat Hij Zijn tegenwoordigheid (kandelaar) zal wegnemen bij elke gemeente die Izebel laat begaan. Izebel moet weg, óf Jezus zal weggaan.

Jezus heeft beloofd, dat door de overwinning over Izebel, Gods kracht zal doorbreken.

*Op.2:26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen*

Jezus zegt ook tegen de overwinnaar die Izebel niet tolereert, in vers 28: *en Ik zal hem de morgenster geven.*

Jezus is de Morgenster. Hij is degene die een nieuwe dag aankondigt.

*Mal.4:2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.*

Let wel: Satan werd ooit de Morgenster genoemd.

*Jes.14:12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!*

Lucifer heeft zijn plaats van gezag verloren toen hij viel, zoals Jezus heeft bevestigd in Lucas 10:18 *Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.*

Jezus heeft deze plaats van gezag op het kruis teruggenomen.

*Kol.2:15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.*

Daarom heeft Jezus gezegd:

*Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Op.22:16*

Wanneer Izebel vertrokken is, is er een nieuwe dag.

Toen kwam Jehu, aangesteld door Elisa in opdracht van Elia. (2Kon.9-10)

2Kon.9:3, 7-10	Jehu werd gezalfd om Gods werk te doen: Uitroeien van afgoderij.
:20	Hij jaagt als een razende, vol vuur.
:22	Wat vrede, zolang de hoerijen en toverijen van Izebel voortduren?
:24,25	Wraak voor Nabot. De dood van Joram, de koning van Israël.
:27	De dood van Achazja.
:30-37	De dood van Izebel.
10:6-8	De dood van de 70 zonen van Achab.
:26-27	Vernietiging van de tempel van Baäl.

Hij roeit alles uit van Izebel en het huis van Achab en elke vorm van afgoderij.

**Laten er Jehu's opstaan en alle wortels van Izebel uitroeien!!!!**